



Årsberetning

Marstal den 24. oktober 1994

Velkommen til Ærø Folkelige Musikforenings første ordinære generalforsamling,

Det er godt et år siden, at en ide og en masse løs snak over et glas fadøl ved Marstal Brugs' 25 års jubilæum begyndte at tage form af et harmonikatræf på Ærø. Der blev afholdt en del møder for at finde ud af om det rent praktisk og specielt økonomisk kunne lade sig gøre. Vi, en gruppe på ca. 10 personer, mente nok, at det skulle kunne lade sig gøre. Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling d. 13. november 1993, hvor den nuværende bestyrelse, bestående af Kim Andersen, Herman Gehring, Troels Mark Pedersen, Keld Rasmussen og undertegnede blev valgt. Til suppleanter blev valgt Tove Pilgren og Jan Mortensen.

Nu skulle ærmerne smøges op og der skulle arbejdes stærkt. Tidspunktet for Musikfestivalen var planlagt til 27.-29. maj. De første ansøgninger omkring camping og leje af sejlklub var sendt af sted og gået i orden. Som førstegangs-arrangør og uden konkret at vide, hvor stort eller småt et sådant arrangement ville blive, regnede vi med at få 80-100 udøvende musikere til at deltage. Vi havde tænkt, at der skulle være musik fra 2 scener, en i Ebbe Bådebygger's store hal og en i Sejlklubben.

Indbydelserne til klubber og enkeltpersoner blev sendt ud i begyndelsen af februar, og de første tilmeldinger begyndte straks at indløbe. Og inden tidsfristens udløb stod det klart for os, at mange flere end forventet havde lyst til og mod på at gæste Ærø. Til trods for at det inden for harmonikakredse var et nyt og ukendt arrangement. Dog har det helt klart sikkert hjulpet, at Herman og Troels har været et "kendt" navn. Tilmeldingerne endte med omkring 200-250 udøvende musikere/dansere, inden vi sagde stop.

Det stod os nu helt klart, at Ebbe's hal ville blive alt for lille, og desuden var vi løbet ind i visse brandsikkerhedsmæssige problemer omkring anvendelsen af hallen, så nu var gode råd dyre. Et alternativ skulle findes og til alt held var Idrætsforeningernes store telt ledigt, men samtidig en stor ekstra udgift, vi ikke havde kalkuleret med. Vi havde jo sagt A, så vi

måtte også sige B. Sejlklubbens bestyrelse var meget imødekommende for vores arrangement ved at give os lov til at stille det store telt op på deres bådeplads. En stor tak til Sejlklubben. For at dække os ind på den økonomiske front, fik vi en del handlende til at gi' os en underskudsgaranti, og vi takker for den positive respons, uden hvilken det nok ikke var blevet til noget.

Nu kom så arbejdet med at finde frivillig arbejdskraft til barvagter, teltopstilling, konferencier og mange andre opgaver. Jeg må sige, at det gik meget nemt. Folk var glædeligvis meget positive og interesserede i at gi' en hånd med i foretæget, og den leverede indsats var rigtig god, og alt foregik i en glad og opstemt ånd. En stor tak til alle de frivillige hjælpere, samt en speciel tak til Peter Madsen, Connie Haxgart og Ebbe Andersen.

Nu da alt var så godt som på plads gik tankerne på, hvor stor en interesse en sådan Harmonikafestival ville ha' i lokalbefolkningen. Det må vi sige, den var stor. Det var nok et af de herligste øjeblikke og hele sliddet værd, da det lørdag aften sydede og boblede i både det store telt og sejlklubben. En dejlig oplevelse var det også, at se alle aldersgrupper repræsenteret, og vi havde en lille ide om at økonomien hang sammen.

Herman og Troels har i sommerens løb været til flere harmonikatræf rundt i landet, og de har faet mange positive tilkendegivelser, såsom det smukkeste beliggende og hyggeligste. Så med lidt forbedringer ser vi frem til, at arrangere en ny Harmonikafestival igen i 95 i dagene 19.-21. maj. De første ansøgninger er afsendt og det tegner positivt.

Hanne Lindholm, fmd.